

NÂMİK KEMÂL'İN İSLÂMÎ İNANÇ TELÂKKİSİ

Doç. Dr. Önder GÖÇGÜN (*)

Daha önce yaptığıımız bir araştırmada, Nâmık Kemâl'in varlık meselesi ve Allah telâkkisini nasıl ele aldığı üzerinde durmuş; O'nun çeşitli eserlerinden hareketle, Allah'ın güzel isimleri demek olan «*Esmâü'l-Hüs-nâ*»ya veya «*Esmâ-yı Hüsnâ*»ya ne şekilde yer verdiği tesbit etmiştık (1).

Bu makâlemizde de, şâirimizin İslâmî inanç telâkkisini; Allah'ın Kemâl Sifatları, Allah'ın Cemâl Sifatları ve Allah'ın Celâl Sifatları ana başlıklar altında, gene eserlerinden yola çıkarak tesbite ve tahlile çalışacağız.

— * —

I — ALLAH'IN KEMÂL SIFATLARI :

1 — Allah'ın Birliği :

Nâmık Kemâl'e göre, her iki cihânda ortaya çıkan şey, Birlik Nûru'dur. Yani, dünya da, âhiret de Allah'ın Birliği'nin Nûru ile donanmıştır:

«*Nûr-ı Vâhid'dir ta'ayyün gösteren kevneynde*» (2)

Kendisini ise, Birlik Âlemi'nde mânâının uçsuz bucaksız bir ovası göerek :

«*Âlem-i Vahdet'de deşt-i bî-kerân-i ma'niyim*» (3)

diye konuşan şâirimiz; Allah'ın varlığını, birliğini kabulde, delil ve zanlı terketmenin yettiğini, Allah'a gönül veren bir kimse için Aşk'ın keşfinin en iyi «mürşid», yani yol gösterici olduğunu belirtir:

(*) Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

(1) Dr. Önder GÖÇGÜN, «*Nâmık Kemâl'de Varlık Meselesi ve Allah*» Ank. 1980

(2) Saadettin Nûzhet ERGUN, «*Nâmik Kemâl - Hayatı ve Şiirleri*» Yeni Şark Kitabevi, İst. 1933, Gazel 101, s. 113

(3) a.g.e., 132. Gazel s. 132

*«İsbât-i Hakk'a terk-i delil ü zünûn yeter
Mûrşid bu yolda sâlike feyz-i cünûn yeter»* (4)

«Hakikî delil olmak bakımından, bizzat Allah kâfidir.» (5) şeklindeki Âyet'e :

«Hakdır sözümüz Hakk ile isbât ederiz biz» (6)

diye atıfta bulunarak, sözünün doğruluğuna O'nu delil gösterir.

«Her zerremizi Vahdet'e mir'at ederiz biz» (7)

mîsrâında; varlığının en küçük parçasını bile, Allah'ın Birliği'ni göstermeye yarayan bir ayna telâkki ederek :

*«Sîrr-i Vahdet'dir me'âl-i mezheb ü âyînimiz
Hüküm-i Tevhîd-i İlâhî'dir esâs-i dînimiz»* (8)

şeklinde, mezhebinin ve ibâdetinin manâsının, Allah'ın Birliği'nin sırrında gizli bulunduğu; dinindeki esasların da gene Allah'ın Birliği'nden doğduğunu, söyler.

Aşağıdaki kit'ası, -bilhassa 3. ve 4. mîsrâları itibariyle- Allah'ın Birliği'nin tasdiki ile şirk'in reddinin ifadesidir :

*«Hâdimü's-şirk olan diyânetime
Ederim bin yemin bu da'vâda
Sana da bir nazîr olur der idim
İki Allah olaydı dünyâda»* (9)

Dünyadaki çok değişik şekillerle de, «Birlik»'ı ispat etmeye hazırlıdır :

«Nice bin sûret ile Vahdet'i isbât ederiz biz» (10)

2 — Allah'ın İlmi :

Nâmık Kemâl, Kâni Paşa-zâde Rif'at Bey'e İstanbul'dan yazdığı bir

(4) a.g.e., 204, Gazel s. 173

(5) Nisâ Sûresi, 171. Âyet

(6) S. Nûzhet ERGUN, a.g.e., 274. Gazel s. 213

(7) a.g.e., ayn. Gazel s. 214

(8) a.g.e., 279. Gazel s. 216

(9) a.g.e., I. Kit'a s. 243

(10) a.g.e., 71. Müstakil Beyit s. 296

mektubunda; «*vücûd-i insânî, hâmil-i esrâr-ı Sübhânî'dir.*» (11)), yanı «insanın varlığı, Allah'ın ilmi'nin sırlarının taşıyıcısıdır.» hükmünü verir.

Ayrıca, insanların yanlışlarının çok tabii birşey olduğu görüşüne sahiptir. Yanılmayanın ise, yalnız ve ancak Allah olduğunu, Menemenli Rifat Bey'e Midilli'den gönderdiği bir mektubunda :

«Biz yanılmamağı Cenâb-ı Hakka mahsûs biliriz.» (12)

cümlesiyle, açıkça ortaya koyar.

3 — Allah'ın Kudreti :

Dünyaya ve kâinata bakış tarzı, Allah'ın Kudreti'ni derin surette idrâk ile birleşen şairimiz; *İbret*'te yazdığı bir makâlesinde, yeryüzünü bu kadar sanatlı yapılmış şeylelerle süsleyip, insanın emrine tahsis edenin Yüce Yaratıcı olduğuna işaretle, duygularını şu satırla pekiştirir :

«Deryâyi, sahrâ gibi her tarafında gezilir, havâyi deryâ gibi yüzülür bir hâle O getiriyor.» (13)

Vatan Yahut Silistre piyesinde de, *İslâm Bey*'e hitabeden Zekiye'nin ağızından «mûcize» konusuna temasla, şöyle konuşur :

(11) «*Kâni Paşa-zâde Rifat Bey'e Mektub.*» Mukaddime Kısmı. İst. Aralık 1866 (Fevriye Abdullâh TANSEL, «Nâmık Kemâl'in Mektubları» Ank. 1967, cild: I, s. 42)

Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN, burada belirtilen tarihin yanlış olduğuna işaretle, şunları kaydeder :

«Bu mektup, hakikatte Kemâl'in Terceme Odası'ndan arkadaşı Kâni Paşa-zâde Rifat Bey'in Petersburg sefâreti türkçe «secrétaire» ligine tayin olunup vazifesi başına varisinden birkaç ay sonra, 1864 yılının son günleri ile 1865 yılının başları arasındaki bir devrede yazılmış olduğu hâlde, nâşır bunun tarihini 1866 yılı Aralık olarak, yani gerçek tarihinden iki sene kadar bir zaman sonrasına âid göstermiştir. Bunun neticesi olarak da, Kâni Paşa-zâde Rifat o tarihde ise Paris sefîrliği mâiyet memuru bulunmakta olduğundan, mektub Paris'e gönderilmiş gözükmür.» (Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN, «Nâmık Kemâl'in Mektubları» İst. 1972, İst. Üniv. Edebiyat Fak. Yayınları, Nu.: 1669 - İstanbul Mektubları: VIII. *Kâni Paşa-zâde Rifat Bey*'e yazılan mektub -, s. 22)

(12) «*Menemenli Rifat Bey'e Mektub;* Midilli - 22 Nisan, sene: 300; 4.5.1884

(13) *Nüfûs; Ibret'ten.* 25 Haziran 1289/1872, nu. 9

Kemâl Bey'in, buradaki fikirlerine kaynaklık eden *Bakara Sûresi*'nin 164. Âyet'i meâlen söyledir :

«Şüphesiz göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde -uzayıp, kışalmasında- insanlara yarar şeyleri denizde

«— Hekimler, hastada ümidi yokdur, dedikçe ben : «Beğim elbette iyileşecektir... Beğim elbette vatanına hizmetler edecek» diye kendi kendime söylenilir dururdum. Allah, bir mucize gösterdi. Ümidi yanlış çıkarmadı. Allah, beyhûde yerde mucize göstermez.» (14)

Bu sözler karşısında :

«— Kimbilir!»

diye endişesini ifade eden İslâm Bey'e, aynı kanaatlerinin devamı mâhiyetinde :

«— Allah bir mucize daha göstermeye muktedir değil midir? Hakkın adâletine, vatanın büyülüğüne inancını mı unutdu?» (15)

suallerini sıralar.

Ziyâ Paşa'nın, bir Gazel'inde yer alan :

«Nizâm-i halk-i âlem muhteremdir ind-i Bârî'de
Hüdâ Kâdir'dir ammâ sîmi zer leyli nehâr etmez» (16)

beyti üzerine de, Nâmık Kemâl'in :

«Mâhiyyet-i eşyâda görülen sebât hakkında ta'alluk eden Emr-i İlâhî, nizâm-i âlemi muhâfaza için midir ya! Nizâm, elsine-i İslâmiyye'de yalnız insana müte'allik olan siyâsiyyât istilâhından değil midir?

Hikmeten, altunun gümüş, gecenin gündüz olmasına Kudret-i İlâhiyye'nin masrûf olmaması; tagyîr-i mâhiyyât-i ilm-i ezeli'ye tevâfuk edeme-

akitip taşıyan o gemilerde, Allah'ın yukarıdan indirip onunla yeryüzünü, ölümünden sonra dirilttiği suda, deprenen her hayvanı orada üretip yaymasında, gökle yer arasında (Hakk'ın emrine) boyun eğmiş olan rüzgârları ve bulutları evirip, çevirmesinde, akı ile düşünen bir kavim için nice Âyetler (Allah'ın Varlığı'na, Birliği'ne ve Kemâl-i Kudreti'ne delâlet eden birçok alâmetler) vardır.» (Hasan Basri ÇANTAY, «Kur'ân-i Hakîm ve Meâl-i Kerîm» İst. 1972 I. cild, s. 45-46)

- (14) Nâmik Kemâl, «Vatan Yahud Silistre» İst. 1307, 3. Fasıl - 7. Meclis, s. 112
- (15) a.g.e., s. 112-113
- (16) Ziyâ Paşa, «Külliyyât-ı Ziyâ Paşa» - Süleyman Nazîf neşri - İst. 1342/1924, s. 198
- (17) Bu hususta şu Âyet, açıklayıcı bir hususiyet arz etmektedir :
«O, geceyi - içinde sükûn ve istirahat etmeniz için - (karânlık); gündüzü ise, (çalışıp, kazanmanız için) aydınlik olarak yaratandır. Süphe yok ki, bunda kulak verecek bir kavim için ibretler vardır.» (Yunus Sûresi, 67. Âyet)

mesinden neş'et etmez mi? (17) Bunda, âsâyış-i beşerin ta'bîr-i âhârı hük-münde olan nizâm-i âlemin ne dahli olsa gerek.» (18)

dediğine şâhit oluruz.

Hic şüphesiz, göklerin ve yerlerin tek hâkimi Allah'tır. Bütün kâinat, O'nun İlâhî Kudreti'ne tâbidir.

Bununla birlikte, bir vakitler gökte bir yıldız görünce -hâşâ- Tanrı zanneden *Cengiz* gibi gâfiller çıktığına işaretle; *Muhammed Harzemşah*'ın şahsında kendi fikirlerini dile getirerek, *Celâleddin Harzemşah'a* hitaben şöyle konuşur :

«— Hele müneccim lâkirdisini, gökte bir yıldız görünce «hâşâ» yerin tanrısı zanneden Cengiz'e bırak. Ben dâimâ elimde ya Kitâb, ya kılıç tutarak büyüm. Allah'dan başka dünyâda hükmü nâfiz bir kuvvet mevcud olmadığını hem ilimle, hem tecrübe ile bilirim.» (19)

Nâmîk Kemâl'e göre, İlâhî Kudret'in en fazla tecelli ettiği yer, bütün tabiat tezâhürlerine rağmen *i n s a n*'dır. Bunu da, *Dilrübâ*'ya karşı *Âkif Bey*'in ağızından şu şekilde hülâsa eder :

«— (...) Fırtına vakitleri Cenâb-ı Hakk'ın Kudreti, Azameti denizin hâlinde bir derece ise, insanın hâlinde bin derece görünür.» (20)

Bu itibarla insan, Allah'ın Kudreti'nin tezahür ettiği en önemli vasat-tır. Şârimiz işte bu noktadan hareket ederek, «insan» ve onun taşıdığı kıymetler üzerinde, -İslâmiyet'in ışığı altında- ısrarla durur. Bütün görünen şeylerin, yani «hâdisât»ın; insan da dâhil olmak üzere herşeyin gelip, geçici olduğunu ve sâdece yegâne Kudret sahibi Allah'ın Bâki kaldığını söylediğini, bir *Gazel*'indeki şu mîsrâda veciz bir tarzda ortaya koyar :

«Hep bekâ-yı Hakk fenâ-yı gayri söyle hâdisât» (21)

Nihayet :

«Döndüren böyle zemîn ü âsmâni bî-karâr

Dest-i redd-i himmet-i Kudsî cenâbımdır benim» (22)

(18) Nâmîk Kemâl, «Ta'kîb-i Harâbat» İst. 1303, 2. cüz s. 71-72

(19) Nâmîk Kemâl, «Celâleddin Harzemşah» Mîsîr. 1315, I. Perde - 4. Meclis s. 26

(20) Nâmîk Kemâl, «Âkif Bey» İst. 1326, I. Fasıl - 3. Meclis, s. 19

(21) S. Nûzhet ERGUN, a.g.e., 102. *Gazel*, s. 114

(22) a.g.e., 132. *Gazel* s. 132

beyti, ile Allah'ın Kudreti'ni bir kere daha derin bir hürmet, hayranlık ve huşu içerisinde yüceltir.

II — ALLAH'IN CEMÂL SİFATLARI :

1 — Mahlûkâtına Karşı İhsâni :

Allah, yarattıklarına büyük ihsânlarında bulunur. Muhakkak ki en büyük ihsâni, merhametlilerin en merhametlisi olmasıdır. Nâmık Kemâl, 1291 (1874)'de Magosa'da kaleme aldığı «*Muâhezât-ı Edebiyye'yi Hâvi Mektûb*»'nda :

«*Erhamü'r-Râhimîn, Cenâb-ı Hakk'a mahsûs bir ihsândır.*» diyerek, bu noktadaki fikrini ortaya koyar.

İnsan, hayatın türlü sıkıntıları, eziyetleri ile karşı karşıyadır. Bununla beraber Allah'ın, her sıkıntının bir taraftan da çâresini, mukâfatını verdiği, kızı Feride Hanım'a gönderdiği bir mektubunda şöyle temas eder :

«*Allah büyük; her meşakkatin (böyle) bir taraftan mükâfatını ihsân eder.* » (23)

Lâkin, Allah'ın ihsânının kendiliğinden olamayacağı; bunun kolların gayretlerine de bağlı bulunduğu hatırlanırmamak gerektiği, inancındadır. Bu inançla Celâleddin Harzemşah'ı, Zâhire'nin arkasından şu mânidar tarzda konuşturur :

«— *Bî-çâre kadın! Sa'îd'den ümîdini kesmiş, Cenâb-ı Hakk'dan inâyet bekliyor! Nereden düşünsün ki, Allah'ın tevfiki de istî'dâda meftûndur!..*» (24)

İnsan, farkında olarak veya olmayarak, o derece Allah'ın sonsuz bağışları ile içicedir ki, Kemâl Bey'e göre; uyku dahi, bir günde kaybolan enerjinin yeniden kazanılması için yaratılmış bir İlâhî ihsândır :

«— *Uyku, bir günün içinde zâyi olan kuvve-i hayatı i'âde içün yaratılmış bir ihsân-ı İlâhî imiş.*» (25)

Aynı şekilde, ana ve baba için «evlâd» da Nâmık Kemâl'in nazarın-

(23) «*Feride Hanım'a Mektûb*»; Midilli-5 Zi'l-ka'de, sene : 94/1877

(24) «*Celâleddin Harzemşah*», Mısır. 1315, 6 Perde - 1. Meclis, s. 138

(25) a.g.e., 10. Perde - 1. Meclis, - *Giyâsseddin'in*, kendisini uykusundan uyandıran vâlidesi Zâhire'ye söylediği sözler - s. 234

da, Allah'ın kullarına büyük bir ihsânı ve en azîz yâdigârıdır. Bu görüşle; Âkif Bey piyesinde Süleyman Kaptan, oğlu Ârif Bey'in yerde yatan ölüsüne bakarak, Dîlrübâ'ya şöyle haykırır :

«— Şurada yatan kim? Benim oğlum! Rabbimin büyük ihsânı, hayâtı dünyâya en azîz yâdigârı.. Gönlümün âlemde en kuvvetli ümid-gâhi olan oğlum... Bak ne hâlde yatıyor?..» (26)

Sahîh-i Buhârî :

«Eğer bir kimse, kardeşinin yardımında bulunursa, Allah da O'na yardım eder, ihsânda bulunur.» (27)

şeklinde bir *H a dîs* nakleder ki; şâirimizin «*Telemaque*» mütercimi «*Kâmil Paşa Hakkındaki Kaside*»'sinden aldığımız şu beytinde, aynı hususla yer verdiği dikkatimizi çekmektedir :

*«Sen mu'in-i ehl-i irfânsın sana Hakk'dır mu'in
Söyleden İlhâm-ı Kudsî'dir bu mazmûnu bana»* (28)

(Sen irfan sahiplerine yardımcı olduğun için, Allah da sana yardımçıdır; ihsânda bulunur.

Bu nükteli sözü bana söyleten, Allah'ın bahsettiği ilhâmdir, ihsândır.)

Nihayet, Allah'ın kullarına bir başka ve en kıymetli ihsânının ise, «Şehâdet» olduğunu, Midhat Paşa'ya atfen yazdığı «*Mersiye*»'sında dile getirmektedir :

*«Mübârek bâd İslâm'ın medâr-ı şevket ü şâni
Şehâdetdir sana Allah'ın en kıymetli ihsânı»* (29)

2 — Mahlûkâtına Karşı Lütfa :

Nâmîk Kemâl, muhtelif mekân tasvirlerinde; tabiatın eşsiz güzelliklerinin, Allah'ın kullarına birer lütfa olduğuna işaret eder. Nitekim, *İntibâh* romanında Çamlıca'nın Cennet'e, Çamlıca Suyu'nun da «Âb-ı Hayât»'yı benzetilmiş olması, bunun açık bir delilidir :

«Çamlıca'ya Firdevs-i A'lâ'nın yere inmiş bir kit'ası denilse şâyeeste-

(26) «*Âkif Bey*», İst. 1326, 5. Fasıl - 6. Meclis, s. 173

(27) «*Sahîh-i Buhârî*», İst. 1966, cild: 3, s. 14

(28) S. Nûzhet ERGUN, a.g.e., s. 11

(29) a.g.e., s. 21

dir. Feyyâz-ı Kudret, âlemde Âb-ı Hayât icâdını irâde etmiş olsaydı, o hâsiyyeti Çamlıca Suyu'na verirdi.» (30)

Tasavvufî neşve ile söyledişi bir *Gazel*'inde, «*tard ü akis*» san'atı yoluyle, «*fakr ü fenâ*»nın kendisine Allah'ın bir nevi lütfu olduğuna işaret eder :

«*Fakr ü fenâ mâye-i feyz-i Hüdâ'dır bana*
Feyz-i Hüdâ sâye-i fakr ü fenâdır bana» (31)

Aynı hususa, bir başka *Gazel*'inde de :

«*Zâhirde nûmâyân dil-i ma'nâda nihâñız*
Bir sûret-i aşkız ki heyûlâda nihâñız» (32)

beytiyle temâsı, dikkatimizi çekmektedir.

3 — *Mahlükâtına Karşı Koruyuculuğu* :

Allah'ın bütün yarattıklarını, kâinâti ve hususıyla İslâmîyet'i ve Müslümanlar'ı koruduğu, koruyacağı fikrine sâmsâki bağlı olan Nâmîk Kemâl; bazlarının, İslâm'ın sayıca azalacağı endişesine kesinlikle katılmayarak, korkulmamasını telkin ve tavsiye eder :

«*Hiç korkulmasın; İslâm hiçbir vakit öyle zihinlere dehşet verecek kadar azalmaz.*» (33)

Midilli'de iken âilesine ve ayrı kaldıklarına duyduğu hasreti, Allah'ın merhametine sığınarak, kavuşma ümidiyle telâfiye çalışır :

«*Cenâb-ı Hakk erhâmdır; ümîdime bakılrsa, yakında görüşeceğiz.*» (34)

Menemenli Rif'at Bey'e de, gene *Midilli*'den yazdığı bir mektubunda; kendileri gibi asıl ve necîb, hamiyet sahibi olan kimseleri Allah'ın dâima koruyacağını ve bu itibarla doğruluktan ayrılmamak gerektiğini, ifade ihtiyacı ile :

«*Biz ehl-i necâbet ve hamîyyetteniz. Bizim için iktizâ edenlere sadâkat yakışır.*

(30) «*İntibah*», İst. 1305, s. 9

(31) *S. Nüzhet ERGUN*, a.g.e., 23. *Gazel*, s. 64

(32) a.g.e., 315. *Gazel*, s. 238

(33) «*Nüfûs*», *İbret*'den. 25 Haziran 1289/1872, nu.: 9

(34) «*Feride Hanım'a Mektub*» *Midilli* - 24 Safer, sene : 96/17 Kasım 1879

Yardımcısıdır doğuların Hazret-i Allah» (35)

diye konuşur.

İnsanlar, ne kadar günahkâr olurlarsa olsunlar; hiç şüphesiz Allah'ın merhameti, yine de onların günahlarından yüz bin kat daha büyüktür. Bu hususu da, *İntibah*'da Ali Bey'in ağızından aynen şöyle ortaya koyar :

«Yarabbi!. Yarabbi!. Cûrmüm ne kadar büyük olsa, merhametin yine ondan yüz bin kat ziyâde büyükdür.» (36)

Allah'ın koruyuculuk vasfi, şâirimizin vatan ve millet telâkkisi ile birleşmiştir. Nitekim, *Vatan Yahut Silistre* piyesinde *İslâm Bey*'in, *Gönüllüler*'e karşı sözleri, bu yönden mânîdardır :

«— Ölümünüzü aramağa gidebilir misiniz?.. Biz vatanı muhâfaza edeceğiz.. Allah da bizi muhâfaza edecek!» (37)

O'na göre; şartlar ne olursa olsun insan, aslâ zulme boyun eğmemelidir. Çünkü, Allah dâîma mazlumların yardımcısudur. Yeter ki onlar, zâlimlere karşı akılîca mücâdele etsinler; kendilerini, âilelerini, vatanlarını, milletlerini korumak uğrunda gayret göstersinler. Bu bakımdan, zâlimlerin yanında yer almayı; hiçbir zaman Allah'ın yardımına, koruyuculuğuna tercih etmemek lâzım geldiği noktasından hareketle :

«Bilmem ki, kulun zulmünu Hakk'ın inâyetine nasıl tercîh ediyorsunuz?» (38)

haklı sorusunu, sormak ihtiyacını hisseder.

(35) «Menemenli Rîfat Bey'e Mektub» Midilli - 8 Mart, sene: 97 - 20 Mart 1879
Nâmîk Kemâl'in buradaki misrâî, aslında Ziyâ Pâşa'nın :

*İnsana sadâkat yakışır görse de ikrâh
Yardımcısıdır doğuların Hazret-i Allah*

beytinin, ikinci misrâîdir.

(36) «İntibah» İst. 1305, s. 212

Aynı fikir, Şinâsi tarafından da «Mündâcât»'ında :

*Nûr-i rahmet neye güldürmeye rû-yi siyehim
Tanrıının mağfiretinden de büyük mü günehim*

şeklinde ifâde olunur.

(37) «Vatan Yahut Silistre», İst. 1307, 1. Fasîl - 4. Meclis, s. 37

(38) Nâmîk Kemâl, «Rû'yâ» İst. 1326, s. 18

4 — Allah'ın Adâleti :

Nâmık Kemâl, Allah'ın İlâhî Adâleti'ne gönülden bağlıdır. «Bütün kâinâtın Rabbi olan Allah, kullarına adâletle muâmele eder» inancından hareketle; O'nun bu tasarrufuna kimsenin karşı koyamayacağını, Zavallı Çocuk'da *Tâhire Hanım'a hitâben -Atâ'yı kastederek-Şefika'nın ağzından :*

«— Beni O'na Allah vermiş, Allah!.. Kimse ayıramaz... Kimse Allah'ın hükmüne karşı duramaz...»

feryâdi arasında, bilhassa belirtir.

«İnsan, belki dünyada adâlet görmeyebilir. Ama bu, Allah'ın İlâhî Adâleti'nin olmadığı anlamına gelmez ve gelmemelidir. Zirâ, dünyadan başka, bir mükâfât ve mücâzât âleminin bulunduğu gerçeğini katiylen hatırlardan çıkarmamalıdır. Hattâ denilebilir ki, dünyada mutlak adâletin eksikliği, öyle bir mükâfât ve mücâzât âleminin varlığını isbât eder.» şeklinde hülâsa edebileceğimiz görüşlerini de; *Menemenli Rif'at Bey'e, Midilli'den gönderdiği bir mektubunda, kendine has uslûbu ile aşağıdaki satırlarında aktarır :*

«*Adâlet-i İlâhiyye hakkındaki sü'âlini hatırlıyorum. Adâlet için ne demek isteyeceksin? Dünyâda adâlet görmüyoruz; Hâlik'da nasıl adâlet tasavvur edelim mi diyeceksin? Eğer, sü'âlin o ise, dünyâdan başka bir mükâfât ve mücâzât âleminin fıkdatını sâbit olmadıkça, bu sü'âl vârid olamaz. Belki, dünyâda adâletin fıkdatını, öyle bir mükâfât ve mücâzât âleminin vücûdunu isbât eder. Yok, maksadın Hâlik için adâlet neden lâzım olsun ise, herşey Yed-i Kudret'inde değil midir? İstediğini yapar.*» (40)

İnsanın, dâima Allah'ın Adâleti'nden emin olması gerektiğine candarı inanan şâirimiz; bizzat başından geçen hâdiselere dayanarak bu mevzu da gene aynı zâta gönderdiği bir başka mektubunda, samimî tarzda şunları yazar :

«*Ben Allah'ımın Adâleti'ne, Pâdişâh'ımın inâyetine emînim; sen de emîn o!*

(...)

Seninle görüştüğüm zaman mahbûs idim. Neticesi ne oldu? Adl-i İlâhî, lütf-i Pâdişâhî yetişti, buraya geldim. Sonra mutasarrif oldum. İtalya Devleti üstüme hûcûm etdi. Yine Adl-i İlâhî, lütf-i Pâdişâhî yetişti. İkinci defâ olarak mutasarrif olacağım.» (41)

(39) «Zavallı Çocuk», İst. 1290, 3. Fasıl - 6.Meclis, s. 62

(40) «Menemenli Rif'at Bey'e Mektub» Midilli - 26 Temmuz, sene: 96/1878

(41) «Menemenli Rif'at Bey'e Mektub» Midilli - 28 Şubat, sene: 96/1878

Bundan başka :

«— Şükürler olsun ki, Cenâb-i Hakk'ın Adâleti; ahfâdi,ecdâdîn ef'âline vâris etmemiş.» (42)

şeklinde; İlâhî Adâlet'in, torunları atalarının işlerine vâris etmediğine şükreden muharrir; O'nun, adâleti ve merhameti dolayısıyle de kollarını, dünyada yalnız ve çâresiz bırakmadığını, Zekiye'nin kendi kızı olduğunu öğrenen Sîdki Bey'in ağzından ifâdeyi, uygun bulur :

«*Benim âdil Hâlik'ım! Benim merhametli Allah'ım! Nihâyet, kulunu dünyâda yalnız bırakmadın. Nihâyet bu bî-çâreyi herseyden me'yûs etmedin.*» (43)

Hattâ, daha da ileriye giderek; Allah'in, inananları yalnız dünyada değil, Âhiret'te bile adâletinden ve merhametinden uzak, ayrı düşürmeyeceği görüşünden hareketle; herşeye nasıl rızâ gösterdiğini, Muhammed Celâleddin'e hitaben, Celâleddin Harzemşah'ın dilinden şu konușma ile nakleder :

«— *Sözüm, Levh-i Mahfûz'da yazılan hakîkatler kadar doğrudur. Âhiret'de Allah'ın Adâleti neyi iktizâ ederse râziyim. Dünyâda, Kiyâmet'e kadar mel'ûn olmayı ihtiyâr edemem.*» (44)

Diğer taraftan; «insanın varlığının bile, tâlihi ile uygun yaratıldığını» söyler ve bunu, İlâhî Adâlet'in büyülüğüne bağlar :

«— *Allah'ın Adli, ne büyükdür!. Vücûdumu, tâli'imle mütenâsib yaratmış...*» (45)

III — ALLAH'IN CELÂL SİFATLARI :

1 — Allah'ın Azameti :

Hakikî büyülüğün, azamet ve ululuğun yalnız Allah'a mahsus olduğu, inancı içerisinde şâirimiz; bir mektubunda, şu mânidar beyânda bulunur :

«*Allah Efendimiz, cümleden Âli'dir. Arş-ı a'lâ-yı hikmetinin perdesini açmağa gelmez.*» (46)

(42) Nâmîk Kemâl, «Cezmi» - Âdil Giray'ın konuşmasından - İst. 1305, s. 119

(43) «Vatan Yahut Silistre» İst. 1307, 4. Fasıl - 7. Meclis, s. 142

(44) «Celâleddin Harzemşah», İst. 1315, 1. Perde - 6. Meclis, s. 35

(45) a.g.e., 14. Perde - 1. Meclis, s. 356

(46) «Menemenli Rif'at Bey'e Mektub» Midilli - 21 Zi'l-hicce, sene : 95/1878

Vatan Yahut Silistre piyesinde; Allah'ın azametini, vatanın kutsiyeti ile birleştirerek :

«— Allah büyükdür. Vatan mukaddesdir.» (47)
diye konuşan *İslâm Bey*'in arkasında, pek tabiî olarak asıl *Nâmık Kemâl*'ı görmekteyiz.

O'na göre; her türlü noksanlıktan uzak yalnız Allah olduğu için, insanlığın meydana getirdiği bütün eserlerde tam bir mükemmeliyeti bulmak da, noksanın ta kendisidir :

«*Mevcûdâd içinde nekâ'isden ârî yalnız Hâlik-i Azîmü's-Şân'dır. Hâl böyle iken âsâr-ı beşerde kemâl aramak, ayn-ı noksândır.*» (48)

2 — Allah'ın Celâli :

«*Celâlî*, bilindiği üzere; büyüklük, ululuk, yükselik, şân anlamındadır. «Büyüklük nişânesi olan ne kadar kemâlât varsa, hepsi Allah'a mahsustur. Bu sonsuz kemâlâtten bir tekinin bile başkasında bulunması imkânsızdır. Gerçi, Allah büyülüğünü göstermek, kemâlâtını sezdirmek için insanlarda o kemâlâtın izlerini, nişanlarını yaratmıştır. Bu izlere ve nişanlara bakıp da büyütmemelidir. Bunların kılavuzluğu ile gerçek büyüğü izleyip, bulmalıdır. Celâl sahibi Allah'dır. O'nun karşısında hiçbir şey kendi kendine tutunamaz. Azamet ve celâli ile herşeyi bir anda yok edebilecek derecede büyütür.» (49)

İşte bütün bunlar dolayısıyla, *Nâmık Kemâl* de; Allah'ın «*Celâlî*» ismine yaraşır tarzda, herşeyi dünyada ve âhirette mesud olmak kabiliyetiyle birlikte yaratmış bulunduğu kanaatini taşırı :

«*Azîz-i Zü'l-Celâl, cümleyi dünyevî ve uhrevî her türlü sa'âdete mazhar olmak isti'dâdiyle halk etmiş..*» (50)

3 — Allah'ın Kahri :

Arapça bir isim olan «*kahr*»; herhangi birşeye üstün gelerek, mahvetme, helâk etme, ezme, batırma.. v.b. demektir. Allah'ın sıfatlarından birisinin de «*Kahhâr*» (ziyâdesiyle kahreden, mahveden, ezen) olduğu mâmildür. Dolayısıyla O'na, «*Kahhâr-ı Müntakim*» (intikam alan Allah) de denilmektedir.

(47) «*Vatan Yahut Silistre*», İst. 1307, 3. Fasıl - 7. Meclis, s. 113

(48) «*Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi*» İst. 1331, s. 14

(49) *Ali Osman TATLISU*, «*Esmâ'ül-Hüsna Şerhi*», Ank. 1957, s. 162-163

(50) «*Rü'yâ*», İst. 1326, s. 11

Nâmîk Kemâl işte bu hususlara, «*Evrâk-i Perîşân*»da Yavuz Sultan Selîm münasebetiyle, *İskender'i* misâl göstererek şöyle temas eder :

«*İskender, Mısır'ı istilâ ettiği vakit vâlidesinin, Yunanlılar indinde -hâşâ- ilâh-i kebîr (büyük tanrı) addolunan Müşterî'den hâmile olduğundan bahsederek, da'vâ-yı ulâhiyyetde (İlhâhlîk iddiâsında) Firavn'ı taklîd eyledi. Halbûki, Sultan Selîm o mülke nâ'il olduğu zaman zâde-i tabî'î olan :*

*El-mülkü lillâhî men yazfer bineyli münân
Yüreddid kahren ve yehû nefsehu'd-dereka
Lev kâne li ev li-gayri kadr ü enmületin
Fevka't-türâbi le-kâne'l-emrû müşterekâ (51)*

kit'asını inşâd ederek, pîş-gâh-i azamet-i İlâhî'de (Allah'ın yüceliği, aza- meti önünde) secde(nin) bir meskenet olduğunu i'lân etdi.» (52)

Nihayet şâirimizin, hece vezniyle yazdığı şiirlerinin birisinden aldığı- mız şu dörtlükte; Yüce Yaratıcı'dan, müslümanların intikamını, İslâhî müm- kün olmayan düşmanlarından almasını, yani onları «*Kahhâr*» ismine ya- raşır tarzda kahretmesini dilediğini, görüyoruz :

*«Yâremize kimse fitil salmıyor
Tabutumuzu kaldırın kalımıyor
Allah bile öcümüzü almıyor
Müslüman olduksa gâvur mu olduk» (53)*



(51) Söz konusu *Kit'a*'nın, anlamı şudur :

«*Mülk, Allah'ındır. Kim, Allah'ın yardımını olmadan istediğini elde etmede zafere ulaştığını söylerse, Allah O'nun kahreder ve aşağı derecelere indirir.»*

(52) «*Evrâk-i Perîşân*» İst. 1301, s. 375

(53) S. Nûzhet ERGUN, a.g.e., - Hece Vezniyle Yazılmış Şiirler'den - 9. Şiir s. 282 (F. : 4)